

# ”Nya” Pilgrim granskar sekulär framgångsteologi som tar allt större plats i kristenheten

**KONTINUITET OCH FÖRNYELSE** präglar årets första utgåva av tidskriften Pilgrim, som inleder sin 25:e årgång. Tidskriften utökar antalet sidor, övergår till fyrfärg och ger bland annat större plats åt *litteraturen* med en särskild avdelning för recensioner och essäer om nyutkomna böcker. I den nya serien *Samtiden* belyser olika skribenter fenomen och tendenser i tiden.

– En komplex kultur kräver civilisationskritik med klarsynt blick, säger Pilgrims redaktör, *Peter Halldorf*.

Först ut i serien är författaren *Maria Küchen*, som skriver om en ”sekulär framgångsteologi” som tar plats även i kristenheten: de ständiga uppmaningarna att välja tacksamhet.

– Att kritisera synen på tacksamhet i vår tid är inte samma sak som att ifrågasätta tacksamhet i sig. Men kristendomens grundläggande livgivande TACK har inget att göra med det sekulärt framgångsteologiska ”Välj tacksamhet!”, skriver hon och visar i motsats på det kristna credots nav: tacksägelsens mysterium.

Tidskriften Pilgrim kommer även i fortsättningen att behandla teman i varje utgåva. Årets första nummer har temat Döpt med fördjupande och vägledande artiklar från luthersk, frikyrklig och ortodox tradition av bland andra *Martin Modéus*, *Marie Tonkin*, *Eleonore Gustafsson* och *Samuel Rubenson*.

I numret porträtterar dessutom *Bronwen Astor*, den tidigare fotomodellen som grundade en karismatisk kommunitet och utbildade sig till psykoterapeut.

Beställ provnummer: [info@tidskriftenpilgrim.se](mailto:info@tidskriftenpilgrim.se)

Läs mer på [www.tidskriftenpilgrim.se](http://www.tidskriftenpilgrim.se)

**PILGRIM**  
EN TIDSKRIFT FÖR ANDLIG VÄGLEDNING

